

## Fråga 1 – Kunskapsfråga

### Afrikanska ledare

Från slutet av 1800-talet styrdes nästan hela Afrika av olika europeiska kolonialmakter. Under åren 1957-1975 blev alla kolonier självständiga, och styret togs över av nya ledare. Bland ledarna fanns både ambitiösa frihetskämpar och samvetslösa tyranner.

Här nedan finns beskrivning av tre av dessa ledare. Vi söker nu deras namn. Efternamn räcker för poäng.

- A. Denne man föddes 1933 och blev 1968 ledare för den gerillarörelse som kom att bli den främsta i den kamp som fördes för att bli fria från sin ockupationsmakt. 1975 blev han det fria landets första president. Ett drygt decennium efter att han omkommit i en flygolycka gifte hans änka sig med en ledare för ett annat afrikanskt land.
  
- B. Som en av 1900-talets mest bisarra ledare gjorde den här mannen sig känd. Han hade 17 fruar, lät fångar bli uppätta av krokodiler och lejon och lät kröna sig själv till kejsare för landet 1976. Med långvarigt stöd från den forna kolonialmakten kunde han härja fritt, men till slut vände även de honom ryggen och 1979 blev han avsatt som ledare. Efter en tid i exil återvände han hem och fängslades i 7 år. År 1996 dog han.
  
- C. Denna filosofiskt lagda person föddes 1906 och kom att tillhöra den elit som kolonialmakten skapade i detta land. Han studerade litteratur i Paris, stred mot tyskarna under andra världskriget samt hann sitta i både parlament och regering i koloniallandet innan han återvände till sitt hemland. I 20 år ledde han sitt land under det han själv kallade för "afrikansk socialism", och några år efter att andra partier än hans eget parti tilläts i landet avgick han frivilligt och lämnade över makten till en demokratiskt vald ledare.

A \_\_\_\_\_

B \_\_\_\_\_

C \_\_\_\_\_